

## **Πατρινοί Βασιλόφρονες «Βομβαρδίζουν» το διαδίκτυο!**

### **Ζει ο Βασιλιάς Κωνσταντίνος; Ναι, στο facebook!**

Πριν από περίπου 40 χρόνια η πλειοψηφία των Ελλήνων είχε πάρει την απόφαση να πει «όχι» στον βασιλιά Κωνσταντίνο, αλλάζοντας το πολίτευμα της Βασιλευόμενης Δημοκρατίας σε Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία.

Το σύνθημα «Ψωμί, ελιά και Κώτσο βασιλιά» δεν φάνηκε να εμπνέει τότε, όμως κανείς δεν περίμενε ότι η Ελλάδα θα επέστρεφε στο «Ψωμί κι ελιά», και μάλιστα κάποιοι, πολλοί στην προκειμένη περίπτωση, θα αναζητούσαν και πάλι τον βασιλιά...!

Όπως σε πολλές πόλεις της Ελλάδος, έτσι και στην Πάτρα το «κίνημα των βασιλοφρόνων» αναπτύσσεται! Κυρίως δε στα χρόνια της κρίσης, οι βασιλόφρονες εκμεταλλεύθηκαν την κατάσταση, χρησιμοποιούν τα socialmedia και «διαφημίζουν» πως... με το πολίτευμα της βασιλευόμενης δημοκρατίας η Ελλάδα... τριπλασιάστηκε και ουδέποτε αντιμετώπισε κρίση! Μάλιστα τελευταία, και λόγω της επίσκεψης του Προέδρου των ΗΠΑ Ομπάμα στην Ισπανία έγραφαν στο facebook πως... «η Ισπανία είναι ενωμένη και κανείς δεν την ενοχλεί... λόγω του βασιλιά»!

Για πολλά χρόνια βασιλόφρονες και εθνικιστές αναγκάστηκαν να «εγκλωβιστούν» σε αστικά κόμματα, όπως η Ν.Δ., ο ΛΑΟΣ, ή να φτιάξουν δικές τους, μικρές ως επί το πλείστον, κομματικές στέγες. Σήμερα, όμως, τα πράγματα έχουν αλλάξει. Η τεχνολογία και το facebook τούς έδωσαν την ευκαιρία να εκφραστούν.

Ο Κωνσταντίνος και η οικογένειά του επέλεξαν μέσα από το lifestyle που ακολουθούν να ελαφρύνουν την εικόνα τους προβάλλοντας μόνο το προφίλ του φιλέλληνα, που αγαπάει την Ελλάδα!

Μακριά από πολιτικές παρεμβάσεις, ίντριγκες και, κυρίως, πολιτικό λόγο, ο Κωνσταντίνος ξεκαθαρίζει σε κάθε τόνο ότι η πολιτική τον ενδιαφέρει ως πολιτικό ον, όχι όμως η ανάμειξή του στις εξελίξεις της Ελλάδας. Βέβαια κάποιες στιγμές (όπως πριν από δύο χρόνια με δήλωσή του στον Antenna από την Αρχαία Ολυμπία... «πέταξε» μπηχτή για τις πολιτικές εξελίξεις).

Όσο οι «300» της Βουλής έψαχναν τον μαγικό αριθμό των 180 βουλευτών για να εκλέξουν τον νέο Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στο facebook πάνω από 3.500 άτομα έλεγαν «Ναι στη Βασιλευόμενη Δημοκρατία». Μεταξύ αυτών βλέπαμε και γνωστούς Πατρινούς, ακόμη και... δημοσιογράφους! Στη σχετική σελίδα του συγκεκριμένου μέσου κοινωνικής δικτύωσης ξαφνιάζεται κανείς από τις προσωπικότητες που συναντάει και που έχουν δηλώσει ότι τουλάχιστον τους «αρέσει». Ανάμεσα στα 3.500 μέλη εύκολα ανακαλύπτει κανείς απλούς, καθημερινούς ανθρώπους, νοικοκυρές, άνεργους, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά και επιχειρηματίες, δημοσιογράφους, ακόμη και πολιτικούς. Κυρίως Νεοδημοκράτες, πολιτευτές, αλλά και εκπροσώπους του ΛΑΟΣ και των ΑΝ.ΕΛ. και, μέλη της Χρυσής Αυγής. Το «Ναι στη Βασιλευόμενη Δημοκρατία» είναι μία από τις αρκετές ομάδες στο facebook στις οποίες μπορεί να συναντήσει κανείς πολλά πρόσωπα-έκπληξη.

Υπάρχουν όμως και άλλες. Σε μία από αυτές υπάρχει και βίντεο, με την επίσκεψη του βασιλιά Παύλου και της Φρειδερίκης στην Πάτρα, το 1956 για την εορτή του Πολιούχου.

*Ο μεγαλύτερος αριθμός των μελών αυτών των σελίδων στο facebook, ή γενικότερα στο διαδίκτυο, είναι από Μακεδονία και Πελοπόννησο, αν και πολλοί εκτιμούν ότι η καρδιά των βασιλοφρόνων χτυπά στη Θεσσαλία.*

*Υπάρχουν πάνω από 400 επίσημες ιστοσελίδες νοσταλγών του βασιλιά και της Βασιλευόμενης Δημοκρατίας στην Ελλάδα και χιλιάδες blogs.*

*Σε περιόδους κρίσης, ο Κωνσταντίνος εμφανιζόταν πάντα, είτε από τα ΜΜΕ είτε από νοσταλγούς... ως ο «από μηχανής θεός», που θα μπορούσε να φέρει τη λύση, τη λύτρωση, τις ισορροπίες, τη δικαίωση... Σήμερα το σενάριο της επιστροφής του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου στην Ελλάδα και στην πολιτική σκακιέρα της χώρας είναι πιο κοντά από ποτέ.*

*Αυτό, όμως, που προκαλεί μεγαλύτερη εντύπωση είναι σχεδόν τα διπλάσια προφίλ που έχουν δημιουργηθεί στο facebook στο όνομα της βασιλείας και του Κωνσταντίνου. Όλες οι σχετικές σελίδες είναι ενεργές, με καθημερινές αναρτήσεις, που πότε αναπολούν, πότε επιχειρούν να καταγράψουν ένα μέρος της τότε ιστορίας και πότε με διάθεση διδαχής ή αυστηρής κριτικής να συστήσουν στους νεότερους να γνωρίσουν τα «θετικά» της Βασιλευόμενης Δημοκρατίας. Τα likes πέφτουν «βροχή» και οι νέοι φίλοι αυξάνονται κατά εκατοντάδες καθημερινά. Μέχρι και ολόκληρες συζητήσεις γίνονται για τον τέως στο facebook! Και οι βασιλόφρονες... δηλώνουν πως τέτοιες κουβέντες κάθε άλλο παρά αναχρονιστικές είναι. Τις χαρακτηρίζουν... διαχρονικές!*

**Πηγή: [www.kalavrytapress.gr](http://www.kalavrytapress.gr) (22/07/2016)**